

*Boekhandel Godert Walter (Geschreven door: Erik Kweksilber
11-11-2013*

Over de geschiedenis van Noord-Drenthe. Een kleine vraag kan soms grote gevolgen hebben. Zo werd Marianne van Albada ter gelegenheid van het dorpsfeest van Midlaren gevraagd een artikel te schrijven over het streekje rond het 'Heijveen'. De eerste verkenningen prikkelden haar nieuwsgierigheid. Zo begon een speurtocht naar de historie van dit deel van de Hondsrug en daarmee naar die van heel (Noord-) Drenthe. Ze verdiepte zich zeven jaar lang in oude lankaarten, reisverslagen, verhalen van oude bewoners, archeologische vondsten en archiefstukken. Zo ontstond dit boek, dat zich vlot laat lezen als een roman, maar dat tegelijkertijd een indrukwekkende hoeveelheid informatie bevat over het verleden van Drenthe. Dat Drenthe een oude en respectabele geschiedenis heeft, is wel algemeen bekend. Die historie gaat echter leven als het verteld wordt door een goede verteller. Als dan bovendien een beperkte geografische plek als uitgangspunt wordt genomen, raakt het verleden voor de hedendaagse lezer zeer inleefbaar. Als belangrijk punt op de landroute naar de stad Groningen, heeft Midlaren het een en ander meegemaakt. In de prehistorie woonden hier al mensen. Daarvan zijn de hunnebedden nog een tastbaar bewijs. Maar er zijn ook vele archeologische vondsten in het gebied gedaan, zoals onlangs nog aan de oevers van het Zuidlaardermeer. Later trokken al dan niet vredige reizigers door het gebied, en vandaag de dag loopt het Pieterpad vlakbij. Een ander centraal punt in het omvangrijke boek van Marianne van Albada vormt de verandering van het landschap door de eeuwen heen. In de publicatie lees je ondermeer wat de invloed van de Spaanse Armada op de bossen van Drenthe is geweest. En verder gaat deze studie ook vooral over de mensen van de streek.